

Reisgids Rotterdam

Na maanden van onderzoek in Rotterdam en schrijven achter mijn pc thuis, is mijn reisgids over Rotterdam klaar. Vroeger woonde ik in de Maasstad. De stad was grauw en kaal. In de jaren negentig, toen ik al lang weg was, werd er veel vooruitgang geboekt met stadsvernieuwing. Moderne gebouwen en torens verrezen. Gedurfde ontwerpen werden gerealiseerd. En nu, in 2017, 77 jaar na het bombardement, is Rotterdam één van de mooiste en hipste steden van Nederland. Niet voor niets werd de stad genoemd in 2016 door Lonely Planet in de top tien van topsteden van de wereld. De stad is een bezoek meer dan waard. Overal kunst, architectuur en musea, maar ook leuke winkelparadijzen. Er resten nog enkele oude gebouwen die worden gekoesterd, maar er zijn veel prachtige initiatieven bijgekomen. In mijn boek neem ik de lezer mee aan de hand van zeven verschillende thema's op ontdekkingsreis door mijn geboortestad: Historisch Rotterdam, Trendy Rotterdam. Cultureel Rotterdam, Groen Rotterdam, Manhattan aan de Maas, De Kop van Zuid en Rotterdam Wereldhaven. Het boek bevat zes wandelroutes en één fietsroute, een goede overzichtskaart en veertig kleurenfoto's. De gids is verschenen bij uitgeverij Odyssee en te koop via de website van de uitgever, ook als e-book (<http://www.odyssee-reisgidsen.nl/gids/rotterdam>), in diverse boekwinkels in Rotterdam, de plaatselijke boekwinkel "In The Mood" en bij Bol.com.

